

# KLASNIEUWS BLAUWE KLAS



Deze week stonden drie elementen centraal in de blauwe klas: onderzoeken, techniek en relaxatie. Het was opvallend hoe zoekend de Vlinders deze week waren, geïnteresseerd in hoe dingen ineens zitten en waarom dat dan zo is.

Tijdens het bezoek aan het tuincentrum, was het oog van enkele Vlinders op de cactussen en vleesetende planten gevallen. Eén Vlinder wist dat er onder de zee ook planten groeiden. Reden genoeg om daar eens dichterbij naar te kijken. En dat deden ze grondig: waar wonen ze, hoe zien ze eruit, hoe groeien ze? Alles werd in kleine groepjes onderzocht, opgezocht, geknipt, geplakt en getekend. Onder water groeien niet alleen gewone planten, maar ook koralen. Deze beestjes die lijken op plantjes, maar het eigenlijk niet zijn, spraken tot de verbeelding met al hun kleuren.



Op de vensterbank, vonden we, jammer genoeg, een overleden hommelmot en bij. Het warme weekend was hen waarschijnlijk net iets te veel geworden. Maar natuurlijk wel de uitgelezen gelegenheid om deze beestjes eens te durven vastpakken en onderzoeken. Enkele Vlinders maakten op papier de vergelijking tussen de beestjes: hun vleugels, hun kleuren, hoe groot ze zijn, ... Straf



onderzoekswerk deze week!



De groene klas heeft een schermen-project lopen. Daarvoor organiseerden ze een heuse bioscoop in het zaaltje, compleet met popcornwinkel, toegangskaartjes, en enkele zelfgemaakte filmpjes! Knap werk dat door het hele kleuterblok gesmaakt werd!



Ricardo en Antoinette maakten al eerder hun entree in de klas. Het zijn twee gekke creaturen. De ene stoer en schuchter tegelijk, de ander heel keurig en netjes, en verzot op alles wat mooi is. Deze week wilden ze hun doos plots niet meer uit. Eén van de kleuters had verteld dat vogels wormen eten, en laat dat nu net zijn wat deze twee creaturen zijn, wormen! Daar moesten we iets op vinden: een vogelverschrikker bouwen. We besloten hem met takken uit de tuin en touw te maken, en er moest een bloem in zijn hoofd groeien. Een flink staaltje samenwerken,



waar de ene takken ging slepen en kraken, de ander versiering zocht voor het bouwsel, en nog anderen constructief aan de slag gingen. Hij staat te pronken bij onze plantenbak, en Ricardo liet weten dat hij nu wel



weer uit zijn doos durft!



Het hoekenwerk bracht een mooie tuinmarkt en vrachtwagengarage tot stand. In elk potje van de markt, kon een bloem groeien, meteen een oefening op de één-één-relatie. Parels rijgen ging een stapje verder, met het maken van patronen. Het werkboekje van deze maand gaf voedsel



# KLASNIEUWS BLAUWE KLAS

tot knippen, kleuren, logische volgorde leggen en visueel discrimineren. Een bloemenmatrix bood net dat beetje meer uitdaging. En dan nog maar te zwijgen



over dat stiekeme werk waar we helemaal niet mee bezig zijn hoor! Fijn om te zien hoe gretig deze Vlindergroep wil werken!



Laarzen uit de tuinwinkel, daar kunnen wij wel wat mee. Spelletjes om ze te sorteren, een laarzenmemory, en natuurlijk het spannende verhaal van Klein Duimpje!

De werkwinkels gingen op donderdag door. De Vlinders konden kiezen uit zeepbellen maken en tekenen, sporten, toneel spelen aan de hand van een verhaal, of een windmolen maken uit PMD.



Vrijdag werd er gesport, en sinds kort wordt dit moment aangegrepen om met het andere groepje te relaxen. Dit lukt beter dan op woensdag, de kleinere groep zorgt voor een rustige sfeer en meer plezier! We gingen aan de slag met de pittenzakken, de verfborstels waarmee we 'elkaar beschilderden' en de nieuwe 'bodysock', een heel leuk middel om lichaamsgrenzen te voelen, nabijheid op te zoeken, en vooral ook eens gek te doen!



De bezige weken werden afgesloten met een forum, waarop de Vlinders met trots enkele van hun onderzoekjes wilden tonen. Ze deden het schitterend!



Daarmee werd ook ons project afgesloten. Want tijdens de babbelkring wordt sinds kort al meermaals een ander thema naar voor geschoven: VLIEGTUIGEN. Als dat maar goed komt..



Groeten,

De Vlinderklas