

KLASNIEUWS BLAUWE KLAS



Het vliegtuigthema vloog de voorbije weken zijn vluchtje voorbij. Het werd een mooi project, met heel wat insteken en een hardwerkende Vlinderklas.

De week startte met het helicopter-thema. We wilden zelf een helicopter bouwen, en kregen hierbij heel fijn de hulp van enkele (lucht)kadetten van de oudere klassen. We knipten, plakten, probeerden en maakten uit een heel eenvoudig papiertje, een heuse helicopter. Die moest van heel hoog naar beneden, dus vanuit het raam op het bovenverdiep, dat was prima. En draaien dat ze deden!



Dansen tussen de wolken, waaien met de wind, rond en rond vliegende vliegtuigen, alles kwam aan bod in het schrijfdansmoment.



Op de lichttafel werden ook schrijfbewegingen geoefend, en heel wat mooie tekeningen en krullen verschenen!

Wat een parachute is, dat wisten we al, maar we hadden er nog geen gemaakt. Een mannetje uit de blokkenbak deed dienst als parachutist, en heel wat verschillende materialen werden getest: een doek, een dik deken, gewoon papier, een papieren zakdoek, ... Uiteindelijk bleek deze stoffen doek, heel licht maar toch stevig, het ideale parachute-onderdeel.

Tijdens werkjestijd, kregen de Vlinders de keuze tussen 2 knutselwerken: eigen vliegvleugels, of een klein vliegtuigje uit een eierdoos. We gingen aan de slag met het ontdekken van werken met sjablonen en afdrukken. Klein kunstje voor



de Vlinders! Een pilootenhoed of stewardessmuts werd gemaakt: knippen in strookjes en daarna opplakken op een rij. En tijdens de werktijd met



klasmateriaal (want er zijn twee werkjestijden: eentje met een vrije opdracht om af te werken, en eentje met gekend klasmateriaal in de hoekjes) kon je tijdens het puzzelen een spel horen vallen! Het oefenen de voorbije maanden werpt zeker zijn vruchten af!



In de hoekjes werden vliegtuigen en luchthavens ontworpen, hele prachtige exemplaren in allerlei vormen. Op het krijtbord, met de clicks, met de noppers, zelfs een heus kunstwerk met



de spulletjes uit de kieskast! Het fiere duo werkte er maar liefst een hele voormiddag aan om de buik van het vliegtuig te leggen, daarna heel wat vleugels te voorzien, om er

'superveel' passagiers in te zetten (de diamantjes) en daarna bij elke passagier een koffer te zetten (de maiskorrels). Prachtig!



KLASNIEUWS BLAUWE KLAS

Heel wat tijd werd buiten doorgebracht, dat kon het filmpje jullie vertellen.

We maakten een groepswerkje: met enkel de buik van het vliegtuig als voorbeeld, schilderden de Vlinders alle onderdelen er zelf bij: van wielen, tot ramen, tot koffers, tot propellers, tot staart en neus, vleugels, cockpit, zelfs een gaatje voor de brandstof staat erop. Mooi!



Spelletjes verzinnen, dat kunnen de Vlinders ook.

Balspelletjes waren favoriet, en anders krijten op het bord, net als schilder Matisse, is ook een leuk spelletje. En multitasken, dat kunnen wij ook: vliegen, boeken lezen, en voor je baby zorgen, ja, dat zijn de vaardigheden van de dag van vandaag natuurlijk!



Sem was jarig, en we vierden feest! Hij wordt al zoou groot! Dikke proficiat Sem, en dankjewel voor het leuke klascadeautje! De Vlinders zijn er dol op! En Sem, die liet zich op zijn verjaardag gewillig bijstaan door enkele Vlinders, om zijn kroon af te maken. Gelijk heeft hij!



Boekjes van deze weken: Suzanne en het vliegtuig, Pim Piloot en het verhaal van 10 schijfjes banaan, die op wereldreis wilden, naast heel wat andere korte verhaaltjes en enkele filmpjes over vliegtuigen.

De laatste dag van het vliegtuigproject brak aan, en dat was de gepaste tijd om het rollenspel eens extra in de verf te zetten. Per drie, werd een kaartje getrokken, om een personage op het vliegveld te worden. Daarna werd een toneeltje in gang gezet, met stewardessen, passagiers, piloten, controleurs, mevrouwen van de balie, ... die niet uit hun rol vielen. Sommigen haalden zelfs al een grapje uit! De Vlinders waren dol-enthousiast!



We sloten af met een kookmomentje. We sprokkelde ideeetjes, over lekkere dingen van op reis, en maakten zo een cake: met nootjes van op het terrasje op reis (pistachenootjes, en dat pellen was een hele klus hoor!), bloemen (rozenwater en lavendel), en spikkels van op het ijsje. We trakteerden er de gele klas mee, als bedankje voor de leuke openklas!

Op naar een nieuwe week, vol goesting en plezier!

