



# KLASNIEUWS 18

Ik neem jullie graag mee doorheen onze ontdekkingsstocht in de gele klas!

## Welkom in onze klas

### De nieuwe aanwezigheidskalender

Elke ochtend starten we met een kringmoment. Op dat moment bekijken we de week- en dagkalender, het weer, bespreken we de meegebrachte voorwerpen en nemen we de tijd om een gesprekje te voeren met elkaar. Met de aanwezigheidskalender worden we elk individueel aangesproken en aangespoord om onze eigen foto te zoeken en aan het bord te hangen. Natuurlijk wensen wij iedereen hierbij een goedemorgen en staan we bovendien stil bij eventuele zieke/ afwezige kindjes.



### Turnen met Evi

Op maandag gingen we sporten met Evi. Deze keer mochten we veel lopen want we speelden eenvoudige tikspelen.



## De kringmand

Spulletjes van thuis zijn zeker welkom in de klas. Dit is vaak een onderwerp om 's morgens in gesprek te kunnen gaan met elkaar. Voor enkelen is de knuffel/ de pop van thuis een grote veiligheid. Ook deze krijgen hun plekje in de klas maar moeten op vaste momenten in de mand. We voerden alvast een gesprekje over wat wel en niet in onze mand hoort. Zo hoort speelgoed, knuffels, voorwerpen van thuis wel in de mand maar onze jas, muts, boekentas, trui,.. horen aan de kapstok in de gang.

## Jasje aan

Vanaf deze week proberen we allemaal om zelfstandig de jas aan en uit te doen. Velen kunnen dit al super! We leerden hierbij een passend versje waarbij wijzelf de prenten in de juiste volgorde moesten kunnen leggen. En natuurlijk moeten we heel veel oefenen! Ook Jules, onze klaspop oefende mee. Op eigen verzoek mochten we de tekening inkleuren.



Jasje aan jasje aan  
Tijd om weer eens weg te gaan  
Mouwtje hier, mouwtje daar  
Zwaai over het hoofd  
En ik ben klaar.



## Knutselen met knikkers

De kinderen gingen aan de slag met een tekening naar keuze en twee verfkleuren. Dit alles ging in een doos waar 3 knikkers in werden gelegd. Door de doos in alle richtingen te bewegen, gingen de knikkers aan het rollen en verkregen ze een kleurrijk resultaat. Kinderen die het wat moeilijk hadden, kregen hulp van een klasgenootje. Daar zijn we tenslotte vriendjes voor!

De werkjes zijn te bewonderen aan de ramen van de klas.



## Experimenteren met kneedzand

Vele peuters spelen graag in de zandbak. Om hun ervaringen met zand uit te breiden, konden ze aan de werktafel experimenteren met kneedzand. Ze kneedden, voelden, duwden,.. En al gauw voegden ze er zelf een verrijking aan toe namelijk voertuigen.

Kortom een groot succes!



## Schrijfdans

Op dinsdag organiseerde ik in de klas een schrijfdans. De kinderen die wilden mochten hieraan deelnemen. De muziek ging aan en we oefenden op het ritme het maken van cirkelbewegingen. De overige peuters krijgen volgende week nogmaals de kans om hieraan deel te nemen.



## Dinsdag= puzzeldag

Op dinsdag ga ik extra gaan begeleiden in de puzzelhoek. Ieder kind wordt hiervoor uitgenodigd. Wie deze week niet langsgekomen is, wordt volgende week spelenderwijs naar dit hoekje gelokt.



## Tik Tak

We trokken deze week opnieuw naar ons verdiep in de klas. Ditmaal voor een muzische voorstelling van Tik Tak met als thema knuffels. Door middel van muziek en visuele gebeurtenissen worden de kinderen meegezogen in het hele gebeuren. Ze vonden het fantastisch!

Conclusie: zeker voor herhaling vatbaar. Misschien voorzie ik volgende maal wel een filmpje zodat jullie ook eens kunnen kijken hoe dit in zijn werk gaat.



## Snel en traag

Wij maken geregeld muziek in de klas met ons lichaam (klappen, stampen, zingen,...) Maar ook met muziekinstrumenten zijn wij echte muzikanten.

*Muzikantje wat speel jij? Met een (schellenraam, schuddoos, bellenkrans) ja jochei, speel nu (snel/traag), wij zijn klaar.*



## Kleine Leon van kop tot teen

Dit boekje werd voorgelezen in de klas. Hierbij gingen we op zoek naar verschillende lichaamsdelen bij Leon maar ook bij onszelf.



## Miniproject 'De gele ballon'

### De ballon van Jules

Jules had woensdag iets verstopt in zijn bed. Het is groot, het is rond en het is geel. Het is een gele ballon.

Wij kregen ook een ballon van Jules maar hoe blaas je dat op? Deze vriendjes tonen het. Het gekke was wanneer we de ballon loslieten, ging alle lucht er terug uit en verstopte de ballon zich achter de bank. Maar nu weten wij de oplossing, gewoon een knoopje in leggen. Ballonnen zijn er bovendien in alle kleuren maar Jules vindt de gele het allermost!



## De Maïsbak

Het zand maakte plaats voor gele maïs en daar mochten wij een handje bij helpen. Bij nader inzien heeft een maïsvlokje en onze ballon heel wat overeenkomsten. Beide zijn geel en zeggen POEF als ze ontploffen. De ideale gelegenheid om popcorn te maken in de klas. Mmmm smullen maar.



## Ballonnenland

Onze klas werd gedurende drie dagen omgetoverd in een klas vol ballonnen. We speelden met ballonnen, versierden ballonnenprenten met pomponnetjes, puzzelden ballonnen in elkaar, voelden aan opgebluste ballonnen, speelden met een ballonnenmemory enzovoort.



## Waaiende wind

We grepen de kans met beide handen om met de vele wind even buiten te gaan met onze ballonnen aan een touwtje. We moesten ze stevig vasthouden want de wind speelde met de ballonnen. Enkelen ontsnapten zelfs in de lucht en waren al gauw verdwenen.



## Stempelen met ballonnen



## Bas Ballon

We luisteren naar de muziek en maken ons groot als de ballon wordt opgeblazen en klein als de ballon lost. Op het laatste ont-ploft de ballon en vallen we allen op de grond.



## De gele dag

Zoals jullie al weten organiseerden we vrijdag een gele dag. Alle peuters mochten in het geel naar school komen en alles stond die dag in het teken van de kleur geel. We bekeken wat er zoal een gele kleur heeft en maakten zelf overheerlijke appelmoes als afsluit van ons fantastisch projectje. Hier alvast nog enkele sfeerbeelden.





## Wistje datjes uit onze klas!

- Het filmpje van Uki en de ballon kwam van Joeptjoep zei Warre. (= lees Youtube)
- Thias houdt ervan om pannenkoeken te bakken in de klas.
- Tanisha rijdt te paard in de klas. Alleen hebben we geen paard dus wordt er gebruik gemaakt van de borstel.

Fijn weekend en tot maandag!

