



KLASNIEUWS 30

Ik neem jullie graag mee doorheen onze ontdekkingsstocht in de gele klas!

Alweer een boeiende week voorbij! Deze week telde slechts drie dagen maar de kinderen hebben niet stilgezeten. Ze knutselden erop los! Zouden ze binnenkort een cadeautje hebben voor een heel speciaal iemand? Ik verklap niets en foto's zijn er toevallig ook niet. Op woensdag gingen we ook van start met ons miniprojectje 'de dokter'. En met succes! Vele kinderen hadden themaspulletjes mee, waarvoor dank! De klas werd aangekleed met een dokterspraktijk waar de kinderen gedurende de week heerlijk vertoefden. Later werd ook de apothekerskast van de dokter een feit. En.. We kregen bezoek van een hele lieve mama met een mysterieus toestel. Meer hierover lees je zo dadelijk.



Jules is ziek

Na de speeltijd van 10u10 was Jules nog steeds niet wakker, wat raar! We gingen met z'n allen in de kring en lieten het Koorddansertje Jules uit bedje halen maar oei oei Jules zag er wat raar uit. Hij had rode stippen op zijn gezicht. De kinderen gingen meteen op onderzoek en zochten of de stippen ook op andere lichaamsdelen zaten. En ja hoor, Jules had de windpokken. Wat nu gedaan? De kinderen wisten raad! We moeten Jules zijn koorts meten en de dokter bellen die dan op zijn beurt Jules gaat onderzoeken. Daarna krijgt hij siroop, pilletjes of zalf om te genezen.



De dokterspraktijk

Deze week maakt de verkleedhoek plaats voor een doktershoekje. De kasten en verkleedkleden gaan aan de kant en worden vervangen door een ziekenbed, een bureau en een medische kast. Die kast bezit een zee aan dokterspulletjes en medicijnendoosjes. De kinderen gingen al vrij snel op ontdekking. En zoals gehoopt.. creëerden ze al snel een rollenspel waarin enkele kinderen ziek zijn en anderen hen gaan verzorgen. Ook knuffelberen en Jules werden verzorgd. Super kapoenen! Bovendien gingen ze onbewust vaardigheden gaan ontwikkelen in het samen spelen met elkaar.



Jules verzorgen

Enkele peuters vertrokken met Jules naar de dokterspraktijk terwijl andere prenten maakten van hoe Jules eruit zag met al die rode stippen. Ze kleefden volop. Daarna gingen ze de windpokken gaan verzorgen met 'witte zalf' die de pokken zouden uitdrogen en genezen. Niet gemakkelijk om voortdurend in de pincetgreep te werken maar ze deden dit fantastisch!



Medicijnen

Vaak komt er bij een doktersbezoek ook medicijnen aan te pas. Ook hiervoor stonden de kinderen paraat. Aan de werktafels verdeelden ze siroop in potjes en klasseerden de pillencapsules. Aan beide tafels konden kinderen volop experimenteren en voor wie al een stapje verder wou gaan konden gericht gaan sorteren op kleur.



Pillendozen aanvullen

Ook het magneetbord werd voorzien van een pillenmagazijn. Aan hen om de pillen te gaan ordenen. Ze konden dit in een mum van tijd, wauw! Bovendien leerden ze al snel de werking van magneten kennen. Niet elke kant trekt even goed aan hoor.



De dierendokter

Lili had deze week een wel heel toepasselijk spelletje meegebracht. We pasten het spelverloop wat aan zodat het vlot en haalbaar werd voor iedereen. En wat had het spelletje aantrek! Sommigen kwamen meerdere malen langs om samen een spelletje te spelen. Om beurt gingen ze op zoek naar de juiste materialen van de dokter om een diertje te genezen. Wie alle diertjes kon genezen, werd als topdokter aanschouwd.



Wat hoort niet in de dokterstas?

Tijdens een van de kringmomenten hoorden de kinderen een verhaaltje van zieke Mark en de dokter. De dokter bleek echter een verstrooide professor te zijn. Op de tafel lagen er een heleboel spullen die de verwarde dokter in zijn dokterstas had zitten. Aan de kinderen om op zoek te gaan wat al dan niet in de dokterstas behoort. Zo ontdekken we meteen de naam en functie van een aantal gereedschappen.



De doppler/ Hartslagmeter

Op vrijdag kwam Lien (mama van Lili) een bezoekje brengen in de gele klas. Ze had een hartslagmeter mee. Niet zomaar een meter maar één waar de kinderen ook echt de kans kregen hun hartje te horen kloppen. Fantastisch! De kinderen namen in het begin een wat afwachtende houding aan maar ontdooiden al snel bij de zachte aanpak van Lien. Enkelen grepen de kans met beide handen terwijl anderen voorzichtig gingen luisteren naar de hartslag van een vriendje. En wat bleek? Kinderen worden zeer rustig bij het horen van hartslagen. Heel erg bedankt voor deze unieke kans!



De kussen/ buitenspelen

De vrijdagmiddag gingen de deuren van de gele en blauwe klas opnieuw open maar er was geen enkel kindje te bespeuren, wat raar! Ook de deur naar het kleuterzaaltje en naar buiten stonden open. Zalig! Alle vriendjes kozen ervoor om buiten of in het zaaltje met de kussens te ravotten.



Poetsplanning

- 12/05 ouder(s) Warre Daems
- 26/05 ouder(s) Olivia en Camille Martyn

Vrije dagen

- 10/05 en 11/05 vrije dag (O.L.V. Hemelvaart)
- 21/05 vrije dag (Pinkstermaandag)

Evenementen

- 23/ 06 koorddanser danst

Zomervakantie

- 30/06 vanaf 12u10 tot en met 2/09

Tot volgende week!