



Klaskrant klas 6  
jaargang 15  
week 1

## Het 15de schooljaar is nu geopend!

### Het openingsfeest.

Zondag 29 augustus was het openingsfeest.

Een beetje na 4 uur, toen iedereen er zowat was, heette Wim de mensen welkom.

Dan was het tijd voor Joost en de andere begeleiders om de nieuwe schooldans te tonen. Mooi gedanst Joost!

Toen konden we over het koord lopen.

Eerst de kleuters van de jongste kleuterklas tot de oudste kleuterklas.

Dan ook nog het eerste leerjaar.

Daarna was er even pauze, de begeleiders dansten nog eens en je kon meedansen. Drinken kon natuurlijk ook.

### en na de pauze

mocht de rest van het lager.

Van het tweede tot de oudsten van klas **6**.

Dan even spelen en tot slot de openingsceremonie.

Guust en Oona liepen over de rode loper met een schaar.

Aan het eind van de rode loper knipte Guust een lint door.

## “Het 15de schooljaar is nu geopend!!!”

riep Wim.

Lieze



## Eerste schooldag

Het was woensdag 1 september. We moesten weer naar school. We begonnen met een kring. Bo was er helaas niet bij omdat hij zijn enkel had gebroken. Hij volgde wel de kring via meet. Veel kinderen hadden in de kring een vakantieverhaal. Zo leerden we elkaar weer een beetje kennen na een lange vakantie. Toen deelde Joost nog wat dingen rond, etuis van vorig jaar en nieuwe mappen en.... Na de speeltijd was er een forum van Wim en toen was het al bijna middag... Een korte start dus!

## Maud



## Weer eens show!

Er was eindelijk weer eens een forum in de Koorddanser! Na een lange tijd..... zeer lange tijd. We hebben gezongen, gedanst en nog veel meer! Vorig jaar waren er bijna geen forums (eigenlijk gewoon geen) en jullie weten ook waarom. Het is leuk dat dit jaar een wat normaler jaar gaat worden. Hopelijk! Ik heb het wel gemist, geef ik toe!

Zeynep

## Ren je rot

Met heel het lager spelen wij elk jaar een spel: "Ren je rot!" Het spel gaat als volgt, Joost vertelt iets over 1 begeleider en je moet raden bij wie het verhaal hoort! Je kunt telkens kiezen tussen 2 begeleiders. Als je het juist hebt, mag je door naar de volgende ronde. Als je het fout hebt, dan val je af .

Dit zijn enkele verhalen: Joost kuste de kasseien in Gent. Hij reed met zijn fiets in diepe trasporen.



Annelies D. ging helpen bij een echte imker. Els begon met een cursus Pools. Tom zag het graf van een reus (tombeau du géant). Johan scheidte een vrachtwagen aarde weg uit zijn tuin. Rebecca aperitifde teveel in de vakantie. Evi en Fiona reden over de hoogste brug ter wereld. Annelies V. heeft nu een puppy.

De winnaars waren Per-Olov, Wout en Suza! 3 zesdeklassers dus!

Suza en Wout





## Rode appels?

Na Ren je rot mochten we buiten spelen. Toen werd er omgeroepen dat er appels waren voor wie zin had. Ik dacht: "Nee! Ik heb geen zin in een appel." Wat later zeiden de kinderen die een appel hadden genomen dat ze super lekker waren. Dus toen ging ik er ook één halen. Ze waren van binnen ook rood. Ze waren lekker, maar ook rood van binnen! Het waren allemaal appels van de bomen aan het kippenhok.

Broos



## De Chokotoff

Bo vertelde vrijdag in de kring een stuk van een verhaal. Hij wist de details niet meer. Vorig jaar was er een jongen Louis die een Chocotoff kreeg van zijn vader. Zijn vader zei dat er soms een streep onder het zilverpapier zat. Als dat zo was, kreeg je een beloning. Hij had heel veel geluk. Hij had een chokotoff papiertje met een gouden streep. Ze stuurden het papiertje naar de fabriek van Cote D'Or. Hij kreeg 2 pakken Chokotoffs. We hadden het toen over de naam Cote D'Or. Dit wil zeggen Goudkust. Dit was in Afrika. Er was ook een slavenkust en natuurlijk ook een ivoorkust. Ivoorkust bestaat nog altijd.



Devran

## Een beetje pijn is fijn!

Bo was niet op school deze week. Daarom nam ik, Finn M., dit interview af.

1. Wat is er precies gebeurd?

***Ik heb mijn voet serieus omgeslagen. Hij is gebroken.***

2. Hoelang lag je in het ziekenhuis?

***Eerst 5 uur en een paar dagen later 2 volle dagen voor de operatie.***

3. Doet je voet veel pijn?

***Niet echt! Nu geef ik de pijn een 2 op 10. In het begin gaf ik een negen. Het deed zoveel pijn dat ik niet weg kon.***

4. Hoe heb je je voet omgeslagen?

***Ik liep naar de bal op een hobbelig veld. Ik ben toen gevallen.***

5. Was er iemand bij of was je alleen?

***Mijn oom was erbij. Hij heeft mijn moeder gebeld.***

6. Hoe lang moet je nog in het gips?

***Ik mag 6 weken niet steunen op mijn voet. Hoelang het gips erom moet, weet ik niet.***

7. Ben je verdrietig of blij dat je niet naar school kan?

***Verdrietig, ik zou er liever bij zijn.***

8. Wanneer mag je terug naar school?

***Morgen is er geen school, dus ten vroegste maandag.***

Dag Bo! Tot maandag dan! Bedankt voor het interview! En vergeet niet, een beetje pijn is reuze fijn!

Finn



## Per-Olov wordt oud :)

Deze week, op de eerste schooldag, was Per-Olov jarig. Dat is altijd zo bij hem!

We hebben heerlijke brochetten gegeten. Er zat tomaat, druif en radijs op.

Nu is Per-Olov 11 jaar!

Nog eens een GELUKKIGE VERJAARDAG Per-Olov!! Bedankt voor het traktaat!

Flavie



## De rekstokken

Donderdagmiddag zat klas 6 een hele middag aan de rekstokken. We deden allemaal trucjes op de rekstokken. Toen bedacht Finn een spel: om het langst aan de rekstok hangen.

Wie deed er allemaal mee: Zeynep, Maud, Devran, Warre, Finn.

Toen begon het spel. Eerst viel Zeynep af, toen Maud, daarna Devran en Finn! De winnaar was Warre!

Ik was er toen niet meer bij.

Stella





## Vermiste Pokémonkaarten

Woensdag, de eerste schooldag, had ik twee pokémonpakjes mee. Ik opende ze op school omdat dat geluk brengt! Iedereen stond te staren toen ik ze openmaakte. Het eerste pakje was niet zo goed maar in het tweede zat een VMAX. Sommige kinderen weten dat een VMAX heel zeldzaam is. Zeker in een pakje van 6 euro. Iedereen stond te gillen. Ik heb nog steeds pijn van dat geschreeuw. Tijdens de voormiddag op de tweede schooldag zag ik Tije en een paar andere kinderen Pokémonkaarten ruilen. Ik rende er naar toe en begon ook lekker te ruilen. Toen ging de bel. Na de lessen was het middag en keek ik in mijn Pokémonboek. Mijn VMAX was weg. Iedereen schrok! We zochten heel de middag naar de kaart maar vonden ze niet terug. Die avond thuis heb ik heel de avond gehuild.



Wil je het zeggen als je deze kaart ziet?

Dante



## Het zwart weeskind

Gisteren wandelde ik naar buiten langs de trap. Opeens zag ik daar een nachtvlinder. Hij zat tegen het raam.

Dus ging ik en Zeynep eerst naar Tom voor een beker en een blaadje om hem te vangen en buiten los te laten. Maar nope!

Tom had geen bekere meer. Dus gingen we naar Joost.

Joost had een potjesloep. Ik kon hem gemakkelijk vangen. Joost wist welke vlinder het was en controleerde nog eens met een soort app. Het was een zwart weeskind.



Na de speeltijd kregen we uitleg over de wandelende takken in klas.

Het blijkt dat een vrouwtje wandelende tak een kopie kan maken van zichzelf...

Ik bedoel daarmee als zij een eitje legt en het komt uit dat het dan gewoon een kloon is van haarzelf, als er geen mannetjes in de buurt waren.....

Raar hé!

Aaliyah.



## PK van Wout

Wout vertelde tijdens de kring over het PK. Daarover wou ik meer weten.

Warre: Wat betekent pk?

Wout: ***Dit is de afkorting van een provinciaal kampioenschap.***

Warre: Wat soort wedstrijd heb je gedaan?

Wout: ***Ik nam deel aan de 4 x 60 meter aflossing en de 3 x 600 meter estafette.***

Warre: Je nam deel met jouw atletiekclub. Op de hoeveelste plaats stond je met je ploeg?

Wout: ***We waren tweede en wonnen dus zilver!***

Warre: Proficiat! Bedankt voor het interview!

Warre

