

Klasnieuws week 13

Deze week was weer heel wat te beleven in de groene klas. Lees je mee?

Maandag startten we de week met een **verhalenforum**. Ingeborg las het boek 'Luna van de Boom'. Terug in de klas maakten we tijd om rustig te worden. Met een heerlijke **massage** konden we alle indrukken van het voorbije weekend even laten bezinken en helemaal 'thuiskomen' in de klas. We probeerden zelf regen te maken... en het lukte! Joepie, wat houden we toch van **proefjes**! We ontdekten ook 2 nieuwe letters in de **lettershow**: de S van Sint en de P van Piet.

Dinsdag startten we de nieuwe **eigen werktijd** op. Elk kind heeft zijn of haar individuele **werkkaartje**. Op dat werkkaartje staan alle hoeken en welke activiteit er per hoek kan uitgewerkt worden. Er staat ook een **moetwerkje** op, maar dat is voor ieder kind verschillend. Wat wel voor iedereen voelbaar was, is dat de **Sint en zijn Pieten** in het land zijn. Na de middag kwamen **4 kindjes** van de blauwe klas spelen. Wat mooi om te zien hoe 'groot' en 'verantwoordelijk' ze zich gedragen tegenover die 'kleintjes'.

Op woensdag was er pedagogische studiedag voor de begeleiders.

Op donderdag klonk niet het gekende muziekje door de micro's maar was er een geheim muziekje om een **geheim Sintforum** aan te kondigen. We kregen de sint te zien met de vraag of hij woensdag 5 december mag langskomen (uiteraard!) en hij had ook enkele uitdagingen in petto voor ons!

In de kring hadden we het over brieven die zijn meegenomen door Sint, een selfie nemen, verhuizen en hoe kan je hulp vragen wanneer er iets gebeurt op de speelplaats dat je niet fijn vindt.

Tijdens de namiddag waren er sintwerk winkels voor alle kleuterklassen, deze mix zorgde voor een warme gloed en het was mooi om te zien hoe de kleuters elkaar spontaan hielpen.

Op vrijdag gaf het mopje op de scheurkalender aanleiding tot een **gesprekje over koosnaampjes** voor mama en dat sommige papa's ook mama zeggen tegen mama terwijl dat hun mama niet is. We hadden het er ook over dat een **scheet** hetzelfde betekent als een windje en gebruikten daar een heel moeilijk woord voor: **synoniemen** (we kwamen zo ook op kaka-alarm en poeptoeter uit :). We bekeken ook een filmpje over wat Sinterklaas nu eigenlijk met al die mooie tekeningen doet. We kozen het **gedichtje 'Twee zwarte pieten'** om verder mee aan de slag te gaan.

We namen deze week ook de tijd om steeds de vele spulletjes te bespreken die mee werden gebracht voor de **letterkast**. Zo ontdekten we dat bij doos en fles de s niet de beginletter maar de eindletter is. En ook Senne kreeg letterlijk een plekje op onze letterkast.

Een vooruitblik:

- **Woensdag 05.12: Sint en Piet** komen langs op school.
- **Vrijdag 14.12:** We gaan tijdens de namiddag op bezoek naar het **WZC**.
- In de (kerst-)week **van 17 tot 21 december** starten we elke dag met een '**warm**' forum. Iedereen is van harte welkom!
- **Donderdag 20.12: Werkwinkels XL:** ouders die graag een werkwinkel aanbieden of helpen begeleiden mogen ons gerust een seintje geven.
- **Vrijdag 21.12:** 's Middags eten we **kerststerren** in de klas.

Een oproep:

- We zijn op zoek naar allerlei **conservenblikken**. Groot, klein, breed, smal,... maakt niet uit. Alle blikken zijn welkom in de groene klas.
- Franne vertelde dat Zwarte Piet een leuk receptje achter liet om koekjes te bakken. Wie nog leuke **receptjes** (haalbaar) heeft om héél veel koekjes te bakken mag dat gerust meegeven. Maandag gaan we met behulp van klas 6 alle jongens en meisjes van de Koorddanser tellen om te weten hoeveel koekjes we moeten bakken, dat wordt een heus telkwarwei!

Sfeerbeelden week 13



